

Molsarkivet er en skattekiste for de nysgerrige

Mange frivillige gør en kæmpe indsats for at bevare viden om den lokale historie

Nærmest ved et tilfælde blev jeg for halvanden, to måneder siden jævnlig bruger af Molsarkivet i Knebel.

Det har været en fantastisk positiv oplevelse. Molsarkivet er en skattekiste egnhistoriske arkivalier, kirkebøger, sognerådsprotokoller, historiske fotos og slægtsberetninger. Alt sammen indsamlet, arkiveret og administreret af meget engagerede frivillige. De bruger bl.a. tid på at digitalisere fotos af gadepartier og huse, landsskabsbilleder fra det smukke Mols, billeder fra familiealbums af svundne tiders lokale indbyggere.

Nogle vil måske mene, at det måske er en ret kort periode, som ligger til grund for min påstand om, at Molsarkivet er noget helt specielt og et fantastisk tilbud til alle interesserede. Men jeg har i mine over 40 år på arbejdsmarkedet været bruger af talrige arkiver landet over... Fra Rigsarkivet i Provianthuset ved Christiansborg, Det kgl. Bibliotek, Statsbiblioteket i Århus, flere landsarkiver, mange redaktionelle arkiver på dagblade og Radioavisen samt arkivet og biblioteket på Danmarks Medie- og Journalisthøjskolen. Alle steder er der selvfølgelig dygtige og venlige arkivarer/ bibliotekarer til at assistere brugerne, men den entusiasme og det engagement, jeg har mødt hos de frivillige på arkivet i Knebel er alligevel helt enestående. Måske er det netop fordi de er frivillige og ikke er underkastet præstationskrav eller deadlinepres fra mange utålmodige klienter.

Og så er der de ugentlige onsdagsmøder ... de er enormt hyggelige og en guldgrube af informationer. Alle er velkomne og deltagerne er ofte ældre molboer med viden, der rækker langt tilbage. Og de er overordentlig villige til at dele ud af denne viden med yngre besøgende, som vil vide noget om deres familie eller andre lokale forhold.

Tilfældigheden, der bragte mig i kontakt med Molsarkivet, var et spørgsmål fra nogle medlemmer af Knebelvigs Bådelaug: – Kan du ikke skrive historier om fiskerne og fiskeriet i Knebelvig og Kaløvig til bådelaugets nye hjemmeside?

– Jo, det vil jeg da gerne, svarede jeg for jeg er medlem af fiskerne garnsyningsklub ... måske lidt forhastet. For selv efter 14 år i Knebelbro er jeg jo stadig tilflytter og risikoen for at blamere sig over for rigtige molboer er ret overhængende.

Kredsen omkring arkivet kan blive min redningskrans.

Så jeg mener, at Molsarkivet fortjener alles støtte ... og den kan ydes på mange måder. Bl.a. ved at udlåne fotoalbums til digitalisering ... gerne med navne på så mange af de portrætterede som muligt, fordi det for udenforstående kan være næsten umuligt at identificere de enkelte på gamle billeder.

I det spor kan jeg måske slutte med en lille privat efterlysning: Fotos af storfiskeren, sognerådskasserer Anders Høeg fra Knebelbro ... i fiskermundering. Og tilsvarende fotos af brødrene Sandberg (/Holst), som fiskede fra Egens Havhuse. Den ene boede i huset, hvor er der nu udstillet keramisk kunsthåndværk. Den anden i huset overfor.

For to, tre generationer siden blev mange kun fotograferet i stadstøjet ved familiefester. Men i denne/ min sammenhæng er de altså mere interessante i arbejdstøjet.

Jacob Bjerg Møller,
Højvej 13
8420 Knebelbro
jbjergmoller@gmail.com