

Ahl Hage

Ahl Strand, Ahl Plantage, feriekolonierne, Skovgårde, Ålerne, Tolløkke

Ahl Hage er den halvø, der stikker ud mod vest lige syd for Ebeltoft by. Fra gammel tid har den været brugt af byens gårde til at sætte kreaturer og svin ud i, og det har været benyttet som fritids- og udflugtsområde for byens beboere. I 1877 blev der opført en skovpavillon i den såkaldte "kommunale lystskov" på hagen, og den var i generationer et yndet udflugtsmål og centrum for selskabelighed med baller og fester.

Senere opførtes der feriekolonier for skoler fra København, Århus og Silkeborg, opført hhv. 1928, 1937 og 1946.

Ahl Hage er dannet ved aflejring af sand sydfra. Der sker stadigvæk flytning af jord fra området mod syd til "hagen", der altså år for år bliver større. Denne tilblivelse forklarer også, at Ahl Hage er "flad som en pandekage".



Ahl Strand

Ahl Hage var og er sandet, men lige øst for det, op mod den nuværende Færgevejen mellem Ebeltoft by og færgehavnen, ligger et område, hvor der kunne vokse løvskov, nemlig Tolløkkeskoven. I tilknytning til den er der nu etableret en større udstykning for parcelhusgrunde, med tunnel under den stærkt befærdede færgevej. Tolløkkeskoven har fra gammel tid været ejet af Ebeltoft by og er sikkert i gammel tid benyttet til at sende byens svin på olden. I nyere tid har der været indrettet en festplads i skoven.



Kort over Ahl Hage. Fra Jesper Laursen: "Historien i skoven". Nr. 1: festplads, 2: mindsten for kvinders valgret 1915, 3: rester af gammel planteskole, 4: skanse med kanonstillinger fra Englandskrigene 1807-15, 5: rester af gammel dyrefold. Ebeltoft by i kortets øverste højre hjørne, lige uden for kortets nederste rand ligger Ebeltoft Færgenhavn.

Men Ahl Hage fik også sin egen skov, for sidst i 1800-tallet nåede plantningssagen hertil. Ahl Hage lå dengang hen som hede, men postkontrahent Steensen, der kørte postvognen mellem Ebeltoft og Aarhus – i hvert fald havde koncessionen på ruten - blev grebet af plantningssagen, som bl.a. Dalgas fra Hedeselskabet på dette tidspunkt agiterede for, også på Djursland. Steensen havde ud over postruten både landbrug og mejeri, og så var han medlem af Ebeltoft byråd, som han forsøgte at overtale til at købe Ahl Hage og lade den tilplante. Men han talte for døve øren i byrådet, lige indtil det lykkedes ham at få Dalgas til byen. Hedeselskabets store agitator kunne overbevise byrådet om det fornuftige i at købe et større areal på Ahl Hage og lade det tilplante. Resultatet blev den 200 tdr. land store Ahl Plantage, der også i dag optager hagens nordlige del.

Nåletræerne i plantagen har mange steder i løbet af 1900-tallet kunnet erstattes af birk, bøg og eg.

Steensen døde i 1903. I 1949 lod byrådet opsætte en mindesten for ham og hans indsats for plantningen for enden af vejen til den meget børnevenlige Ahl Strand, der også indgik i det rekreative område, byrådet på hans råd havde opkøbt.

På Ahl Hages nordkyst er der rester af en skanse med kanonstillinger fra Englandskrigenes tid, lignende den, vi finder syd for Jernhatten. Andre fortidsminder er en gammel dyrefold og en gravhøj, begge inde i plantagen.

Skovpavillonen og de gamle feriekolonier findes stadigvæk på Ahl Hage, og flere af dem kan stadigvæk lejes af skoler, virksomheder, foreninger og private.

Øst for plantagen ligger landsbyen Skovgårde, og syd for plantagen er der opstået et stort sommerhusområde. Syd for sommerhusene ligger Ålerne, med en strand, der præges af store skrænter. Aflejringerne i skrænterne og stenene i skrænterne og på stranden kan fortælle os om isens bevægelser, idet vi finder sten fra både det næstsidste isfremstød fra området ved Kinnekulle ved Vänern-søen i Sverige og fra det sidste isfremstød fra det baltiske område. Om sommeren muntrer digesvalerne sig i de imponerende skrænter.

I sin bog om Djurslands kyster anbefaler Bo Skaarup Ahl Strand til både kitesurfing og windsurfing og Ålerne til snorkling. Og så berømmer han i øvrigt de flotte og fredfyldte solnedgange, man kan være vidne til fra begge strande, når solen går ned i vest over Mols Bjerge.

Hvis vi bevæger os mod syd fra Ålerne, kommer vi til Ebeltoft færgehavn...men se, det er jo en helt anden historie...

Litteratur:

Jesper Laursen: Historien i skoven, 1994

Bo Skaarup: Danmarks strandguide. Djursland. 2011

Vilfred Friberg Hansen, skrevet til Syddjursportalens oplevelsesguide dec. 2012.